

Tubatntia zaterdag 24 maart 1956

GELSELAAR

Herstelde kerk opnieuw in gebruik

Donderdagavond is het kerkgebouw van Gelselaar weer in gebruik genomen. Vele genodigden en gemeenteleden waren bij deze plechtigheid aanwezig, onder wie diverse kerkelijke colleges en b. en w. van Borculo. De president-kerkvoogd richtte een welkomstwoord tot hen. Naderhand vond in het gerestaureerde bedehuis een kerkdienst plaats.

Grondige restauratie

De president-kerkvoogd memoreerde de geschiedenis van de kerkrestauratie. Hieraan was een opdracht van de gemeente aan de aannemers Boom vooraf gegaan tot het herstel van de toren. Na een grondig onderzoek bleek dat de muren zo slecht waren, dat verstrekkende maatregelen genomen moesten worden. Met het oog op instortingsgevaar werden sinds 21 augustus 1953 geen diensten meer gehouden in het gebouw. Na advies van de Kerk- en restauratiecommissie werd opdracht gegeven aan het architectenbureau ir. Knuttel om een plan te maken tot restauratie. In overleg met het gemeentebestuur kon men in oktober 1954 overgaan tot aanbesteding waarna in maart 1955, nadat verschillende materiaalmoeilijkheden overwonnen waren, kon worden begonnen met de afbraak en weder-opbouw.

Ook werd het orgel zolang opgeborgen en bij het herplaatsen nagezien en enigszins vernieuwd. De klank is nu veel voller geworden. Veel geschenken werden ontvangen van particulieren en verenigingen.

Ook mocht de kerkvoogdij bijdragen uit omgeving en van kerkelijke instanties ontvangen. De heer Bent maakte nog bekend dat door extra collectes was ingezameld f 8500 en dat van gemeenteleden renteloze voorschotten waren ontvangen tot een bedrag van ruim f 12.000. De sinds 1841 in gebruik zijnde kerk werd grondig hersteld.

Gelukwensen

Nadat de heer Erne het orgel bespeeld had, feliciteerde burgemeester Drost de kerkvoogdij met deze restauratie; hij sprak daarbij over de verandering, die er in Gelselaar heeft plaatsgevonden: ruilverkaveling, kerkrestauratie en een herstelde toren, twee klokken, n.l. de oude kleine en een grote nieuwe. Tevens deed hij de toezegging dat er vier wijzerplaten zullen komen, zodat de dorpingen van alle zijden de tijd kunnen zien en met de tijd kunnen meegaan.

Verder sprak de heer Albers uit Vorden namens de classis Zutphen; Te Roele namens de vereniging van kerkvoogdijen en de Gelderse afdeling.

Ds. Bosboom, één van de vorige plaatselijke predikanten, sprak er

zijn vreugde over uit, dat dit werk gebeurd was en hoopte dat de leden met blijdschap het gebouw zullen binnengaan. De heer de Vries van de evangelisatie te Geesteren feliciteerde de gemeente. In een kort dankwoord beantwoordde de president-kerkvoogd de sprekers. Hierna werd het gebouw voor de dienst overgedragen aan ds. Wassink. Deze aanvaardde met het overnemen van de sleutel het gebouw en sprak er zijn vreugde over uit, „zoals een kind blij is met een geschenk”, dat hij dit gebouw mocht aanvaarden. Hierna droeg één der ouderlingen de kanselbijbel binnen, waarna hij een passend gedeelte hieruit las. Door enige kinderen werd het doopbekken geplaatst. Vervolgens brachten 2 diakenen de avondmaalsborden en bekers en plaatsten ze op de vaste avondmaalstafel. Enige a.s. lidmaten legden hierna het dienstboek op de preekstoel. Na deze plechtigheden en gemeentezang werden de kerkklokken geluid en kon de kerkdienst beginnen. Inde preek sprak de predikant o.m. over de kerk, die nu hersteld was. Hij verheugde zich hierover zeer, „maar men moet wel bedenken, dat het gebouw betrekkelijk is en dat men hoger en verder moet zien. We behoren allen tot een grote Kerk,