

# Peuterspeelzaal Nijntje Pluis omgedoopt in 't Klokhuiske

**GELSELAAR** - Na 26 jaar is de vertrouwde naam van de peuterspeelzaal in Gelselaar niet meer Nijntje Pluis, maar 't Klokhuiske. Reden hiervoor is dat de naam Nijntje Pluis niet meer gevoerd mag worden, omdat bij de oprichting van de peuterspeelplaats geen toestemming voor de naamvoering was gevraagd.

De leiding kwam hier bij toeval achter toen men meedeed aan een prijsvraag van de bedenker van

Nijntje. Toen bleek dat de toestemming om de naam te mogen voeren nooit was aangevraagd. „Naamvoering zou dan nog wel mogen, maar dan moet er wel voor betaald worden. Dat geld kunnen wij beter besteden aan spelmaterialen voor de peuters", zo dacht de leiding. Gevolg was wel dat er een nieuwe naam bedacht moest worden voor de peuterspeelzaal. Via een oproep aan de ouders kwamen suggesties binnen voor een nieuwe naam. De uiteindelijke nieuwe naam werd 't

Klokhuiske, afgeleid van het gebouw de Klokslag waarin de peuterspeelzaal is gevestigd. In plaats van de afbeelding van Nijntje, siert nu een groen-blauwe rups voor een klokhuis het logo. Hoewel de naam Nijntje voor de peuterspeelzaal nu verleden tijd is, heeft de oude naam nog wel een iets opgeleverd. Omdat de peuterspeelzaal de beste reden had gegeven om op de verjaardag van Dick Bruna te komen, namelijk dat de peuterspeelzaal 25 jaar bestond en Nijntje als naam voerde, werd een bezoek naar het Land van Ooit gewonnen. Op 19 mei is er namelijk een groot Nijntje-feest in het Land van Ooit. De verwachting is dat ook Dick Bruna, in 1997 uitgeroepen tot '9e Baron van Ooit', van de partij zal zijn. In drie grote Nijntje tenten kunnen kinderen kiezen uit tal van activiteiten rond Nijntje: voorlezen uit Nijntje boekjes, verjaardagskaarten maken, een Nijntje puzzeltocht doen, tekenen en knutselen. Bovendien zal het Land van Ooit ook het weekend daaropvolgend helemaal in het teken staan van nijntje.

Via scholen hebben meer dan 20.000 kinderen laten weten dat ze op deze dag van de partij willen zijn. Voor één dag is dat te veel; loting heeft bepaald welke kinderen het feest gratis mogen bijwonen.



*In plaats van Nijntje, siert nu een rups voor een klokhuis het logo (foto: Jan Houwers).*