



Kerstdorp Gelster enorm succes

Kerstdorp Gelster is voorbij. En wat een succes was het! We hebben genoten van de kerstmarkt, de kersttaferelen en kerststallen, en ons mooie dorp gehuld in kerstsfeer.

Kerstmarkt: koud, maar supergezellig

Grootste succes was de kerstmarkt op zaterdag 17 december 2022. Tussen 16.00 en 21.00 uur toonden lokale ondernemers in meer dan dertig kramen hun waren. Geschat wordt dat er minstens 1.000 bezoekers op de markt zijn afgekomen. Het was flink koud, maar vrijwel iedereen was enthousiast; zowel de bezoekers als de kraamhouders. De meeste bezoekers kwamen uit Gelselaar en de omliggende dorpen, maar er waren ook mensen van veel verder weg. Een bezoeker uit Heino vond de kerstmarkt in Gelselaar zelfs gezelliger dan die in Düsseldorf!



Optredens

Er was veel meer te beleven op de kerstmarkt: popkoor SoSjaal en muziekgroep Tempel Team traden meerdere keren op, net als Toneelvereniging De Eendracht die het kerstspel Kroamschudd'n in Mariaparochie van Herman Finkers bracht. De optredens trokken veel bekijks én veel gelach, zeker toen tijdens een van de optredens de fles champagne maar niet opening ...



Excelsior organiseerde in het Dorpshoes een boeken- en kinderspeelgoedmarkt, en de kerstman is hoogstpersoonlijk de hele kerstmarkt op bezoek geweest en met bezoekers op de foto gegaan.

In de wensboom zijn 37 wensen gehangen. Binnenkort gaat een aantal wensen in vervulling.

Zieke Rudolf

De opening van Kerstdorp Gelster was een week eerder. Niemand minder dan de kerstman was vanuit het hoge noorden afgereisd naar het dorp. Mét arrenslee, maar zonder rendier. Rudolf was ziek en vervangen door een praktische tractor.



Onder leiding van de kerstman werd gezamenlijk afgeteld en werd met een druk op de knop de verlichting in het hart van het dorp ontstoken.

Na dit symbolische moment ging de kerstman de bezoekers voor naar de Waterstaatskerk van Gelselaar. Hier bracht het regionaal projectkoor en -orkest onder leiding van Lotte Sieverink iedereen alvast in kerststemming.



Kersttaferelen

Ook dit jaar hebben veel dorpsgenoten hun creativiteit weer getoond in de bijzondere verlichte kersttaferelen waar je 's avonds langs kon wandelen: een dronken kerstman, moderne en traditionele kerststallen, en zelfs met muziek. Hoeveel bezoekers dit heeft getrokken weten we helaas niet.



Wel jammer was dat niet alle kersttaferelen altijd verlicht waren, zodat wandelaars van de route ook wel eens voor een donker tafereel stonden.

