

GAANZEGAT

*Op het zomerfeest was de primeur en
sindsdien zijn al verscheidene evenementen in
Gelselaar afgesloten met dit lied.*



Refrein:

**Dit is ons dorp, hier ligt ons hart
Wi'j neumt 't trots, ons Gaanzegat
Saamheurig leaven is 't beste
Zo doo'w dat in ons mooie Gelster**

**'k hol van dee plek waor 't leav'n veur mie begon
bun opegreujd en mogge wonn'
Tussen essen, singels, bekkenzand.
Un prachtig stuksken Achterhooks land**

Refrein

**Naoberschap steet hier nog boaven an
Wi'j richt ons op wat kump en gaot d'r an
Met leafbaorheid haalt wi'j ons geliek
Wi'j doot an sport, toneel, muziek**

Refrein

**Al gao'k van noord, zuud, oost naor west,
hier bun ik thoos, veul ik mien 't allerbest
Veur altied he'k mien hart verpand,
An't mooiste dorp van Berkelland**

Refrein

Tekst: Halfgas:
Perry, Michel, Willem