

**Het zelf gemaakte gedicht van Jaap Nijstad dat hij met de bijeenkomst  
"Efkes stille staon bie...." heeft voorgedragen**

***rusten***

***zo net buiten de rand  
van het dorp  
een plek  
om na het sterven  
verbonden te zijn  
met huis en kerk  
en met de erven  
waar gewerkt werd  
zolang het licht was  
de oude taal gesproken  
geleefd geliefd en geborgen  
uitziend naar de morgen  
maar ook te hooi en te gras  
een leven te leven  
zoals het werd gegeven  
tot aan de grens  
van deze en gene zijde***

***rusten***

***een uitzicht over de weide  
soms de naasten op bezoek  
toegesproken worden en luisteren  
over de dood heen fluisteren  
troost geven en vinden  
aan al die men beminde***

***rusten***

***op deze kleine dodenakker  
kust de dood het leven wakker  
als in een droom en  
hoe het was wordt tastbaar  
in dit gedenken en zonneklaar  
herinnering aan een ieder zo rijk  
op deze plaats om te rusten  
in Gelster aan de Pierinkdijk***